



# De folki

MEDLEMSTIDNING FÖR GOTLANDS GENEALOGISKA FÖRENING

NR 3 • 2006





## Aktiviteter 2006

Onsdagsträffarna fortsätter under hösten i Medborgarskolans lokaler på Neptungatan i Visby kl 18 - ca 21

De som är nybörjare och vill ha hjälp att komma igång är välkomna varje sista onsdag i månaderna:

27 september  
25 oktober  
29 november  
De dagarna

De medlemmar som vill forska själva är välkomna följande onsdagar mitt i månaderna: den 20 september  
den 11 oktober  
den 15 november

Läs mer på sidan 9.



Vi planerar någon form av aktivitet från föreningens sida vid Arkivens Dag den 11 november i höst. Håll utkik i gotlandstidningarna!

### I detta nummer

- Sid 3 Ordföranden har ordet  
Efterlysning
- 4 Släktforskardagarna i Stockholm - rekord på rekord
- 6 Gotländska släktböcker på CD
- 7 Slakten Åkerman - mina misstag och mina nya upptäckter
- 8 Anckarströms dokument till salu
- 9 Onsdagsträffarna
- 10 Svenska Gods och Gårdar på CD
- 11 Intryck från en SSF-stämma

Omslagsbild: Ödekyrka.  
Foto: Elisabeth Molin

## Gotlands Genealogiska förenings styrelse

*Ordförande och redaktör*  
Kerstin Jonmyren  
Nabovägen 16, 388 93 Ljungbyholm  
Tel. 0480 - 341 21, kerstin.jonmyren@home.se

*Vice ordförande*  
Åke Brunberger  
Nygatan 42, 621 56 Visby  
Tel: 0498-21 36 73, akebv@telia.com

*Sekreterare*  
Lars Klintstad  
Styrmanngatan 387, 621 50 Visby  
Tel. 0498 - 27 12 84, lars.klintstad@telia.com

*Kassör*  
Hans Peter Larsson  
Backluravägen 17C 2  
149 43 Nynäshamn  
Tel: 08-52017909, h.p.larsson@telia.com

*Ledamot*  
Mats Ekedahl  
Sundregatan 11, 621 43 Visby  
Tel. 0498 - 27 16 19,  
mats.ekedahl@medborgarskolan.se

*Ledamot*  
Sebastian Sedersten  
Andrégatan 20, 621 49 Visby  
Tel 0498-24 87 65, sedda@sverige.nu

*Ledamot*  
Freddie Claesson  
Snäckers, Hangvar, 620 34 Lärbro  
Tel 0498-22 70 18, freddy\_claesson@hotmail.com

*Ledamot och Layoutansvarig*  
Barbro Pettersson  
Fättings, Tofta, 622 65 Gotlands Tofta  
Tel. 0498-26 50 02, barbrope@telia.com

*Ledamot*  
Geir Kamsvaag Berntsen  
Lökkevegen 60, 2006 Lövenstad, Norge  
gkb@c2i.net

*Webredaktör*  
Lotte Jensen  
Jungfrustigen 6, 621 46 Visby  
Tel. 0498 - 21 77 39, lotte.jensen@telia.com

*Revisorer:*  
Reiner Lindgren, Gunnar Grönlund

*Revisorsuppleant:*  
Fredrik Adelsköld

**Oc folki** utkommer med fyra nummer per år. Medlemsavgiften är 150 kr för år 2006. Plusgiro 85 80 38-3  
Hemsida: www.gotlandsgenealoger.se

# Släktforskarvänner!

Om den gångna sommaren på Gotland kan man säga en sak direkt, hett och torrt, extremt torrt. Positivt för badgäster, men knappast för några andra. För lågt grundvatten, uruselt skördeutfall och höttillgång för lantbrukare, bär och blommor som har torkat bort för trädgårdsodlare. Nu har vi dock en alldeles normal augusti, med ömsom regnkvättar och ömsom glimtar av solsken. Så vi får väl tro och hoppas att växthuseffekten ändå inte har framskridit alltför snabbt.

I augusti ägde den Stora Stämman rum. Alla som bara kunde var där och det kändes nästan som en folkfest för genealoger. Både Hans Peter och jag ville vidarebefordra våra upplevelser från de aktuella dagarna för vår tidnings läsare, och det

visade sig att vi till största delen hade uppmärksammat helt olika händelser. Därav två reportage i vår tidning. Men så var det också jubileumsstämma!

Vi var några medlemmar som samlades för en guidad tur på Själsö i somras. Några foton finns i detta nummer av tidningen. Slutligen vill jag ta om min gamla uppmaning: Skriv eller maila till oss för tidningen, åsikter, tankar, frågor, forskningsresultat kring genealogiska frågor. Även tips om intressanta artiklar som ni har sett i någon annan genealogisk tidskrift kan vara bra att få.

*Kerstin Jonmyren*  
*Er ordförande*

## Efterlysning



Efterlysning! Finns det någon som känner till detta hus? Finns eller fanns det på Gotland? Det är inte Länna gård. Det huset ser annorlunda ut.

Lotte Jensen (lotte.jensen@telia.com)

# Släktforskardagarna i Stockholm, rekord på rekord

Av Kerstin Jonmyren

Rekordmånga utställare, rekordmånga mässbesökare, rekordförsäljning på mässan, rekordmycket uppmärksamhet i media. Det låter verkligen något, och visst, där fanns alla förutsättningarna: Det var släktforskarförbundets 20-årsjubileum och mässan fanns i Stockholmregionen.

Jag hade aldrig varit i Nacka Strand tidigare. Det visade sig vara ett område särskilt byggt för utställningar och mässor, med en porttunnel som infart. Mässhuset kallas för Factory, eftersom det från början byggdes som fabrikslokal. Jag tyckte det var lite bökiigt att ta mig dit ut med bussar, men det beror väl mycket på att jag är ytterst ovan vid Stockholms kommunikationer. Jag kom fel vid ett bussbyte, men fick hjälp av en vänlig dam vid en hållplats att ta mig med en annan buss åt rätt håll. Tillbaka från Nacka Strand gick det lättare.

## Vår utställningsmonter

Alla utställningsplatserna på mässan var fullbokade och folk drog förbi överallt. Åke i vår styrelse hade påpassligt markerat GGF:s monter med en gotlandsflagga högst uppe på kanten, något som var mycket bra som riktmärke när man skulle leta sig tillbaka efter en utflykt i regionen.

Vi delade montern med Mats Ekedahl som just till mässan hade färdigställt sina CD-skivor av Sveriges Bebyggelse, bokserien från 1930-talet. Ivan Korsell var också med oss och sålde sina praktiska stöd för läsning av stora bokvolymmer.

Vi hade våra precis nyproducerade CD-skivor till avsalu, avscanningar av Nyberg

och Hallgrens gotländska släktböcker. De gav ett par tusenlappar till föreningskassan. Det är Åke som har gjort det stora jobbet med scanning och bränning, så det var i mycket hans verk vi sålde. Vi blev mycket nöjda med vårt försäljningsresultat.

En stor del av meningen med vår monter var förstås ändå att få kontakt med gotlandsforskare och att värva lite nya medlemmar. Många kontakter blev det och förhoppningsvis även en och annan ny medlem.

Hur montern såg ut kan ni se på Åkes foto här intill.



## Stämman

Det hade förutspåtts att förbundsstämman skulle bli stormig, men blev det knappast. Som alla vet har förbundets ekonomi kraftigt försämrats på en relativt kort tid, något som har kommit som en stor överraskning för alla utom de innersta kretsarna. Nu skulle ekonomin granskas i varje hörn av ombuden. Medlemsavgifterna för de anslutna föreningarnas medlemmar skulle

också chockhöjas. Det hördes mycket försnack och upprördhet i korridorerna strax före mötet, men när sedan stämman väl kom i gång kändes det hela på något vis redan överspelat. Den ekonomiska berättelsen och nästa års budget togs utan någon större diskussion. Förbundet hade redan sagt upp personal och på andra sätt försökt att räta upp ekonomin, så mer fanns just inte att tillägga.

Avgiftsökningen stannade vid två kronor per medlem i stället för tre kronor som hade föreslagits. Hans Peter Larsson, vår kassör, föreslog från oss denna mer måttliga höjning och den röstades fram. Motivet var att även en mindre höjning kan vara påfrestande för små föreningar.

Hans Peter Larsson ny förbundskassör  
GGF:s kassör Hans Peter invaldes i fyllnadsval på ett år till förbundskassör efter den nyligen bortgångne Kurt Modig. Vi gratulerar honom till utmärkelsen och önskar honom lycka till i sitt inte alldeles enkla uppdrag, där det gäller att få förbundets ekonomi i balans igen.

Övriga nya styrelsemedlemmarna valdes sedan in under lugna former. Stämmans enda votering gällde vilka som skulle sitta i valberedningen! Inte precis något avundsvärt uppdrag, men väl så viktigt. Någon mindre eftertänksam person kastade fram mitt namn till detta uppdrag, som det alltså blev votering kring. Åtta namn till fem platser! Jag fick minst röster och slapp därmed ifrån det. Att sitta som medlem i förbundsstyrelsen skulle nog kännas glassigt, åtminstone i början, men i valberedningen!

En motion gällde att försöka få till stånd en svensk folkräkning för 2010, bland annat för framtida forskares skull. Ett vällovligt förslag som givetvis antogs.

Jag brukar varje år kommentera vem som sitter ordförande för stämman. I år hade man valt landshövdingen i Stockholms län, Mats Hellström. Han skötte uppdraget väl, även om han verkade lite långsam i vändningarna ibland, nästan frånvarande. Annat var det när Ingegerd Troedsson, riksdagens

förra talman, satt ordförande. Då var det fart.

## Utställningarna och DNA-prov

Jag hann också runt och kolla vad som bjöds från de övriga montrarna utom vår egen. Nytt för i år var två amerikanska utställare - som var endast engelsktalande. Det gällde stiftelser som samlar in DNA-prov från frivilliga släktforskare. Meningen är att man så småningom, när det har kommit in tillräckligt med DNA-prov, skall kunna hitta gemensamma anor även långt tillbaka den vägen. Dessa företag har sin grund i donationer och sponsorer som tror på idén.

Den ena av stiftelserna på stämman, Sorensen Molecular Genealogy Foundation, har jag redan berättat om i förra numret av Oe Folki. Den kostar det inget att delta i, men man får heller inga direkta uppgifter tillbaka. Där kan man hitta sina fränder om man redan har fått sitt DNA analyserat, t ex genom National Geographics försorg. Den andra utställaren var Relative Genetics, och var ganska lik National Geographic i sitt upplägg, fast hade högre priser. Dock fick man mer hjälp av dem att hitta sina genfränder, ungefär som man får när man kollar i Sorensens databas - tillsammans med sin analys. Relative Genetics erbjuder allt i ett så att säga.

Jag måste erkänna att jag är fascinerad av detta nya med DNA - analyser. Det är inte direkt släktforskning, det rör anfäder mycket längre bakåt, men ändå eller just därför...

Jag tog en god stund på mig att prata med båda utställarna och anmälde mig på deras mailinglistor för kommande nyheter på den fronten. Sorensens ene utsände, för övrigt av italienskt ursprung, hade faktiskt fått tipset om denna stämma av mig, så vi blev riktigt goda vänner där. Han och hans medhjälpare förklarade sig mycket nöjda med stämmodagarnas resultat och ämnar komma tillbaka till nästa års stämma.

Aktuella hemsidesadresser: [www.SMGF.org](http://www.SMGF.org); [www.relativegenetics.com](http://www.relativegenetics.com) och [nationalgeographic.com/genographic](http://nationalgeographic.com/genographic)



Intressant med internationella utställare

Mässorna vid släktforskarstämorna tycks bli allt mer internationella. Jag, som gick i skolan under det kalla krigets och spionskräckens dagar med stor misstänksamhet över gränserna, njuter en hel del av dagens tilltagande internationalisering, som alltså även visar sig i genealogiska sammanhang:

Jag har redan nämnt de två amerikanska representanterna på mässan. Alla våra nordiska grannländer var likaså representerade, två av dem t o m med flera mont-rar. Föreningen G-gruppen för forskning i Tyskland och Baltikum fanns på plats. Likaså var en representant där för ett tysk-svenskt samarbetsprojekt för norra Tyskland och de gamla svenska områdena där. Där fanns mycket historiskt att diskutera, och gamla tyskakunskaper behöver alltid friskas upp. Tyvärr hade den tyska representanten just blivit getingstungen när jag kom och hennes hand svullnade och deformerades alltmer, så vårt samtal blev rätt snart avbrutet av den tillkallade sjuk-sköterskan, som fanns på plats under hela stämman.

Prova på för framtida genealoger

Nytt för året var en prova på-hörna i lokalen, där besökare som inte visste så mycket om genealogi fick starthjälp. Där var stän-

dig kö. Fler släktforskare som blir bitna av detta och sedan inte kommer att kunna sluta, kanhända. Det brukar gå så.

Så fanns Genline där och SVAR och mor-monerna och diverse arkiv och släktforskarföreningar och hur mycket intressant som helst. Jag hade velat ha mycket mer tid att gå runt. Då och då träffar man någon gammal släktforskarvän också, och vill förstås hinna prata lite eller mycket med den. Tänk vad genealogin förenar!

Under båda stämmodagarna hölls ett stort antal föredrag, fyra samtidigt hela tiden. Jag hann egentligen inte med mer än två av dem och de gav inte så värst mycket nytt. Det om ätten Holstein-Gottorp hölls av en mycket ambitiös föredragshållare, som rabblade och staplade genealogiska fakta så att man lade av direkt. Så skall man alltså inte göra när man föreläser.

Som avslutning på söndagen talade Ted Rosvall om ätten Bernadotte. Det var mer i form av ett bildspel och var vilsamt som sådant, men gav inget nytt. Jag var ledsen att jag missade Kalle Bäck, historieprofessorn, en erkänt duktig och intresseväckande föreläsare, men det går bara inte att hinna allt.

Varje år väljs ett årets bibliotek, som får pengar från förbundet att inköpa genealogisk litteratur för. I år var det Mora bibliotek som belönades för sitt engagemang för sina besökande släktforskare.

## Slakten Åkerman – mina misstag och mina nya upptäckter

Efter att ha skrivit min artikel, i ett tidigare nummer av Oe Folki, om slakten Åkerman har lite mer hänt. Jag har fått lära mig av misstaget av att lita till andras uppgifter utan att kolla upp fakta själv. Någonstans hade jag läst att Åkra by idag heter Åkerby. Eftersom jag är helt okunnig om den uppländska geografien så var jag nöjd med detta.

Det var, så här efteråt, inte så smart gjort eftersom det är helt fel. Platsen heter än idag Åkra. Den ligger strax öster om Vendelsjön, ca 4 mil norr om Uppsala.

Jag kan förstå att det är lätt att göra för snabba antaganden angående namnet, men skrattretande pinsamt blev det eftersom jag och syster Elisabeth har åkt upp till Åkerby och varit så upprymda över att ha besökt Per Nilsson Åkermans hembygd. Jag hade även tagit med Åkerby kyrka på min hemsida om slakten Åkerman.

Ny resa

Näväl, nu hade vi anledning att göra en ny tripp. Jag har nu fått det bekräftat så denna nya uppgift om Åkra by är den korrekta.

Jag har lyckats få mer information om ytterligare anor. Så hittills har den gotländske Per Nilsson Åkermans farfars farfar bekräftats. Det är 16 generationer mellan mig och den nu tidigaste kända anan på Åkra-ledet.

Alla dessa bodde i Åkra by. Per Nilssons anors namnbruk har gått i arv i flera generationer. Hans far hette Nils Persson. Han var verksam som rusthållare och boende i Åkra by. Han dog i Åkra år 1660.

Farfadern var Per Nilsson. Han var bonde vid Åkra by. Han dog 1630. Han finns omnämnd i Vendel sockens dombok för tiden 1615 till 1645. Farfars far hette Nils Persson. Han levde och dog vid Åkra by. Årtal är obekräftat.

Slutligen farfars farfar som hette Per Nilsson. Han nämns som nämndeman för

kungens (Gustav Vasa) sakören 1543. Sakören kallades böter som tredelades mellan kung, härad och målsägande.

Återigen slår mig tanken att Per Nilsson Åkerman sannolikt kom från en familj som hade förutsättningar att låta honom skola sig. Han fick ju en för tiden mycket viktig position på ön. Han verkade som länsman och som tingsdomare. Det kan man inte uppnå utan rätt kontakter. Hans släkt måste också ha visat prov på stabilitet och trohet till kungen och kronan.

Per Nilsson Åkerman var i allra högsta grad en av de personer som på ett aktivt sätt var inblandade i försvenskningen av Gotland efter 1645.

Systemen hamnar på Gotland

Hans syster, som vi inte har något förnamn på, hamnade också på Gotland. Henne skulle det vara intressant att finna mer information om. Hon gifte sig med Per Nilssons hustrus bror. Syskonen blev alltså svåger och svägerska med varandra. De gifte in sig i domarslakten Lundbjers från Lummelunda.

När vi kom till Åkra by, dvs den riktiga Åkra by, slogs vi av hur smått och avlägset allt verkade. Detta är en bygd som har präglats av skogsbönder. Det är fascinerande att föreställa sig hur någon från denna lilla by kom ut på ett livsäventyr som hette duga.

Nya frågor har kommit upp till ytan. Vem rekommenderade honom till att hamna där han hamnade? Hur resonerade man när systemen skulle följa med? Var hon redan "bortlovad" som en slags politisk överenskommelse?

Vid tangentbordet – Lotte Jensen

Nu är den färdig - vår CD-skiva  
**"GOTLÄNSKA SLÄKTBÖCKER"**

Innehåller fotokopia av  
C.J. Hallgren: Gotländska släkter, utg 1926  
Emil Nyberg: Gotländsk släktbok, utg 1910  
Emil Nyberg: Gotländsk släktbok, utg 1938  
Personregister till Nyberg 1938

Beställ CD-skivan via föreningens  
pg-konto 85 80 38-3. Den kostar 125:-  
(100:- för skivan, 25- porto mm)  
Kom ihåg att skriva namn och adress!



# Anckarströms dokument till salu

Av Kerstin Jonmyren



Namnet Jacob Johan Anckarström kan knappast vara okänt för någon som har gått i svensk skola. Det var han som var med i komplotten mot Gustaf III, och som för de adliga revoltörernas räkning tog på sig att mörda kungen. Efter dådet på operamaskeraden i Stockholm 1792 blev han snart avslöjad, och dömdes till den tidens allra strängaste straff, avhuggning av hand samt offentlig halshuggning, föregånget av offentligt piskstraff tre dagar i rad. Slutligen steglades hans kropp på avrättningsplatsen vid Skanstull. Ett hemskt straff och ett grymt öde. Han var endast 30 år gammal vid sin död.

Anckarström var känd som en lynnig man, hård i affärer, och en bråkmakare. Han var adelsman, och son till en godsägare i Uppland. Han hade börjat som ung underofficer och page vid kung Gustafs hov, men lämnat alltihop vid 21 års ålder med titeln kapten. Han hade ett fördelaktigt yttre och kungen hade brukat kalla honom "vackre Anckarström", men eftersom han hade ett hårt och omedgörligt sätt klarade han inte hovlivet alls.

Istället var han en tid arrendator på olika gårdar i Uppland, för att så småningom slå sig ner i Stockholm. Han var ofta inblandad i ekonomiska tvister och rätt ofta gällde de jordegendomar. Han försörjde sig på affärer och som procentare som det kallades, penningutlånare. Nu har ett tidigare okänt dokument blivit känt. Det gällde en tvist mellan Anckarström och en jordägare om en gård Torsåker utanför Stockholm. Anckarström hade begärt en egen avskrift av en domstolshandling i sammanhanget och betalat för den. Därav vet man att han har ägt dokumentet. Det har varit i privat ägo, och är nu utbudet till försäljning på auktion i Frimärkshuset i Stockholm. Utropspriset är 50 000 kronor.

## Gotlandsanknytning

Anckarström har en viss gotländsk anknytning: Han besökte ön 1790, hade vänner här. Det var då han "på öppen kyrkbacke" yttrade sig smädligt och hatiskt om kungen och därför sattes i fängsligt förvar i Visby. Han släpptes senare efter flera turer på grund av brist på bevis. En förmodan är att Anckarström var här för att köpa upp mark billigt. Det var oroliga tiden i hela Europa efter franska revolutionen 1789, och han kan ha tänkt att ett starkt agiterade mot kungen kunde förmå folk att sälja jord billigt.

## Anckarströms barn

Anckarström har alltså beskrivits som en hård och grälsjuk man, men också som en omtänksam och god far för sina barn. Han och hans hustru Gustava Löwen hade fyra barn: Gustava, Johan Jacob, Carl David och Carolina Lovisa.

Johan Jacob blev officer, var gift men barnlös.

Carl David var först officer och sedan handlande i Visby. Han fick i sin tur fem barn, varav tre växte upp. Hans son försvann i Konstantinopel, medan döttrarna gifte sig.

Carolina Lovisa gifte sig med löjtnanten Johan Vilhelm Fåhraeus, som så småning-

om blev tullförvaltare i Helsingborg. Äktenskapet var barnlöst.

Slutligen äldsta dottern Gustava: Hon gifte sig med kyrkoherden Olof Bolander, jag vill minnas verksam i Follingbo. Deras dotter i sin tur hamnade som hustru till en handelsman i Burgsvik på 1800-talet. En ättling till denna familj är förre moderatledaren och landshövdingen Ulf Adelsson i Stockholm.

(Undertecknad är för övrigt släkt med handelsmannafamiljen i Burgsvik, men tyvärr inte med Anckarström)

## Kungateater i Stockholm 1992

Tilläggas kan att när det var 300-årsjubileum 1992 av mordet vid operamaskeraden spelade man upp det som teater i Stockholm med bland andra kungafamiljen. Då fick Ulf Adelsson chansen att agera sin anfader Anckarström, och vår kung Karl Gustaf agera sin anfader Gustaf III.

Jacob Johan Anckarström hade två bröder, Carl Ulrik och Gustaf Adolf, som båda kallade sig Löwenström efter kungamordet.

## Onsdagsträffarna

Vi fortsätter nu i höst med våra onsdagsträffar. Det blev glädjande nog ett mycket stort intresse för dem i våras, men det innebär också problem.

Dels kom det nybörjare som ville ha handledning vid datorerna, dels kom det medlemmar som ville forska helt på egen hand. Dessa två grupper var svåra att hjälpa samtidigt. Dessutom blev det trängsel vid datorerna, så att en del medlemmar nästan inte alls kunde få tillgång till en dator.

För allas trevnad har vi beslutat om följande:

De medlemmar som vill forska själva är välkomna följande onsdagar mitt i månaderna:

den 20 september  
den 11 oktober  
den 15 november

Gustaf Adolf blev en så skicklig affärsman att han 1812 kunde donera mark och pengar till det som sedan blev Löwenströmska lasarettet utanför Stockholm. Ätten Anckarström - Löwenström dog ut på manssidan 1863, då den försvann från Riddarhuset som utslocknad. Däremot finns det en hel del ättlingar på kvinnolinjen, efter Johan Jacobs dotter Gustava och son Carl David.

## Puktörnet

En intressant bok som i romanform behandlar Anckarström, hans änka Gustava och hans vän Rundberg och deras tid på Gotland heter Puktörnet och är skriven av gotlandsjournalisten Pelle Sollerman. Boken kom ut för cirka tio år sedan.

Källor:

*Svenska Dagbladet*

*VärmlandsAnor*

*Nordisk Familjebok "Ugglan"*

*Sollerman: Puktörnet.*

*Lindquist: Historien om Sverige*

Då erbjuder vi mycket begränsad handledning.

De som är nybörjare och vill ha hjälp att komma igång är välkomna varje sista onsdag i månaderna:

27 september

25 oktober

29 november

De dagarna ställer vi upp med tre handledare från styrelsen.

Om det kommer så mycket folk att datorerna inte räcker till, gäller en halvtimme åtgången. Därefter en paus på en halvtimme, och sedan en ny halvtimme på datorn o s v.

Vi hoppas att ni respekterar denna uppdelning av dagar och av datortid. Det är för att alla skall bli så nöjda som möjligt.

*Styrelsen*

# Svenska Gods och Gårdar på CD-skiva



Nu finns 50 av böckerna i serien Svenska Gods och Gårdar på CD-romskiva. Böckerna utkom 1939-1946. De är uppdelade i tre CD-skivor, Västra Sverige (16 böcker om 17 300 sidor) Östra Sverige (17 böcker om 16 000 sidor) och Norra Sverige (17 böcker om 15 300 sidor). Böckerna innehåller bilder på gårdar, samt mycket intressanta genealogiska uppgifter om ägarna.

Vill du se hur en boksida ser ut, se hemsidan [www.obdr.se](http://www.obdr.se)

Priset är 399 kronor per skiva, eller 999 kronor vid köp av alla tre skivorna!

Är du intresserad kontakta utgivaren Mats Ekedahl per adress [mats@obdr.se](mailto:mats@obdr.se) eller per telefon 0707-271619.

## Först till kvarn får först mala

Vi har fått ett mycket fint introduktionserbudande för våra medlemmar av Mats Ekedahl för hans tre CD-skivor Svenska Gods och Gårdar från 1930-1940-talet. Han har fotograferat av böckerna i serien, som innehåller bilder på gårdar samt mycket intressanta genealogiska uppgifter om gårdarnas ägare. Själva böckerna är svåra att få tag på antikvariskt och betingar då var och en ett högt pris.

Ordinarie pris är 999 kronor+ porto 25 kronor, för CD:n.

Mats erbjuder de fem första medlemmar av Gotlands Genealogiska Förening som beställer före den 1 oktober att få den med stor rabatt, för endast 699 kronor + porto 25 kronor. Då gäller beställning genom föreningen på plusgiro 85 80 38-3.

Kom ihåg att uppge namn, adress och medlemsnummer vid beställningen! (Medlemsnumret står på adressetiketten på baksidan av tidningen) Ange gärna Svenska Gods och Gårdar vid inbetalningen.

## FÖRORD

Föreliggande del av samlingsverket Svenska Gods och Gårdar omfattar Stockholms län utom Södertörn och upptager efter ett par inledande artiklar ca 3,700 gårdar samt därjämte kortare beskrivningar över samtliga socknar i länet.

De föregående delarna av verket ha mottagits med stor välvilja, som tagit sig uttryck i omnämmanden i pressen sådana som dessa: storartat uppslagsverk, som hittills saknar motstycke — man kan bara beklaga att vår traditionsrika svenaka landsbygd och dess många gamla hem ej långt förut förevigats i ett dyligt beskrivande verk — ett verk, som är hela vårt folks egendom. Dessa och andra liknande uttalanden ge oss stöd för den förhoppningen att även denna del av verket skall få ett välvilligt mottagande.

Till alla, som medverkat till denna volyms tillkomst, särskilt till prästmän, kommunalmän m. fl., som hjälpt oss med granskning av de många sakuppgifterna, be vi få framföra ett värdsamt tack.

Uddevalle i september 1938.

REDAKTIONEN.

# Intryck från en SSF-stämman

Av Hans Peter Larsson

Jag har nu varit på min andra stämman i SSF. Den här blev lite speciell, men mer om det senare.

Vi hade i styrelsen, nog i viss mån för att jag hade tjatat så in i vassen, beslutat delta med en monter på stämman eftersom den var förlagd till Stockholm, nästan i närmaste grannstad räknat från Visbys horisont.

Redan på fredagskvällen till stämman hade mina kamrater i styrelsen, Åke och Mats, samt Mats familj fixat en mycket fin monter för oss. Jag skulle också ha varit med, men jag var kvar på jobbet till drygt klockan 17. Stort tack till dem!

När jag kom ut till mässhallen på Nacka Strand lördag morgon var det redan flera hundra människor som väntade på att få komma in, trots att det var nästan en halvtimme kvar till den officiella öppningen. Som man kan se på bilden var det kö lite varstans. Som tur är verkade det som om det fanns flera ingångar.

Själva invigningen såg jag inte, då var jag inne i hallen för att se hur det var i vår monter och för att klara det praktiska i samband med mitt uppdrag som ombud för DIS.

Som jag nämnde inledningsvis blev vår monter fin och det gav resultat. Varje gång man passerade var det fullt av människor som antingen skulle köpa CD-skivor eller hade frågor om sina gotlandsanor. Som ni kan se var det nästan kö för att få svar på frågor. Det var härligt att se som kassör, det borgar för att aktiviteten kommer att bära sig och eventuellt ge en liten vinst till föreningen.

Åke sålde vår skiva med gotländska släktböcker. Den fanns omnämnd i förra numret av Oe Folki, och Mats med familj sålde sina skivor med "Svenska gods och gårdar". I båda fallen gäller det inskannat/avfotograferat material från böcker som har utgetts för så många år sedan att de svärli-

gen går att få tag på mer.

Arkion kommer med en ny omgång skannade kyrkböcker. Själva utställningen var, precis som förra året i Göteborg lite av en upplevelse. Det fanns en hel mängd utställare både från släktforskarföreningar samt andra med mer eller mindre perifer anknytning till släktforskning.

Det gavs naturligtvis även en mängd föreläsningar av de mest skilda slag. Själva lyssnade jag på en som Arkion höll. De meddelade en nyhet, nämligen att de har träffat avtal med mormonerna i Salt Lake City om att få skanna av originalet av de s.k. mormonfilmerna av Sveriges kyrkböcker. Alltså den film som ligger till grund för såväl mikrofiche som Genlines kyrkböcker på Internet.

De visade några exempel på kvaliteten och den är imponerande, vilket kanske inte är så konstigt. Det är en stor skillnad på att skanna ett original jämfört med att skanna tre eller fyra generationers kopior. Arkion skannar också ganska snabbt, så man räknar med att vara klar men alla filmerna inom ett par år. Det blir rena julafton för oss släktforskare. Då kan man verkligen forska på distans utan att ruinera sig på dyra prenumerationer.

Själva stämman blev, med tanke på den dramatik det var upplagt för med förbundets dåliga ekonomiska resultat, förvånande odramatisk. Nedan ser ni presidiet med förbundsordförande Ted Rosvall i talarstolen just på gång med ett anförande.

Den föreslagna avgiftshöjningen blev reducerad, och det var väl det viktigaste för vår del.

## Ny förbundskassör

Jag måste väl också nämna varför jag inte var så mycket i vår monter som jag hade





## B

Föreningspost

Gotlands Genealogiska Förening  
c/o Kerstin Jonmyren  
Nabovägen 16  
388 93 Ljungbyholm

planerat att vara. En dryg vecka före stämman blev jag uppringd av valberedningen i SSF med frågan om jag kunde tänka mig hoppa in som kassör på ett fyllnadsval för ett år. SSF:s tidigare kassör Kurt Modig hade plötsligt avlidit i våras, och man hade inte lyckats hitta någon ny kassör. Nu hade jag föreslagits av någon i ordförandelistan. Jag accepterade och blev även vald. Plötsligt försvann all ledig tid under söndag. Jag måste sitta i styrelsemöte och kunde inte vara i montern eller på mässan. Ja så kan det gå. Nu har jag i alla fall inga fritidsproblem det närmaste året.

Efter stämman på lördagen var det jubileumsfest på en konferensanläggning som heter Yasurangi, japanskinspirerad så



det förslår, som ligger på Hasseludden. Vi skulle åka båt dit. Resan gick med en av de gamla Djurgårdsfärjorna, vilket väl inte var så lämpligt i det relativt öppna vattnet mellan Nacka Strand och Hasseludden. Sedan var det promenad upp till konferensanläggningen, närmare 20 minuters väg brant uppåt, så när man kom fram var det lagt en bra botten för att låta sig vederfaras bordets fröjder.

Även detta års släktforskar dagar var trevliga, även om de innehöll en överraskning för min del.



*Till vänster: Det var kö mest hela tiden för att komma in på mässan.*

*Nedan till vänster: Djurgårdsfärjan på väg till festmiddagen på Hasseludden.*

*Ovan: Ordförande Ted Roswall startar riksstämman.*

*Nedan: Kö vid vår monter, där Åke Brunberger svarar på frågor.*

